

Liefste presidentieel dagboek...

Beschrijf een dag in het leven van een beroemd (of berucht!) persoon. Neem een zeer bekend iemand, in je eigen land of zelfs op wereldniveau. Een politiek leider, een popster, een bekend kunstenaar of de Dalai Lama. Dat kan een persoon zijn die nu nog leeft of iemand uit de geschiedenis.

Je kan ervoor kiezen om het zo realistisch mogelijk te maken, zodat het bijna echt lijkt, of je kan natuurlijk compleet los gaan en deze beroemde persoon iets heel onverwachts laten doen of zelfs in een andere tijdsperiode neerplanten.

Dichters, beschrijf één dag, gebeurtenis of gevoel in je gedicht, vanuit het perspectief van een bekend persoon. Schrijf er niet bij om welke persoon het gaat, maar zorg dat je lezer er (gaandeweg) achter komt, doordat je (op een subtiele manier) verwijst naar de realiteit/een zeer bekende gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis.

Snelle schrijftip

Research doen naar de persoon over wie je wilt schrijven, kan hier enorm helpen om je verhaal of gedicht echter, gedetailleerder en doorleefder te maken. Al kan je er natuurlijk voor kiezen om de 'gaten' zelf in te vullen met je ongebreidelde fantasie. Beiden leuk!

Deze mail maakt deel uit van '[Een jaar lang verrekt toffe schrijfoopdrachten](#)', een online traject van schrijfster [Leen Raats](#)