

Bommen ontmantelen met een paperclip

MacGyver. Het is zo'n serie die ik me vaag herinner uit mijn jeugd jaren omdat huisgenoten ernaar keken.

Eén van de vaak terugkomende situaties is dat MacGyver zich in een benarde situatie bevindt, maar er op haast wonderbaarlijke wijze uit weet te ontsnappen met behulp van alledaagse voorwerpen zoals schoenveters, paperclips, ducttape en natuurlijk zijn Zwitsers zakmes – wat wilde ik als kind graag een Zwitsers zakmes, alsof ik geloofde dat zo'n ding al mijn problemen kon oplossen!

In de VS werd het een populair gebruik om apparaten te bouwen van alledaagse spullen, een gebruik dat MacGyverisme werd gedoopt. Neen, echt waar, check het maar op Wikipedia.

Dit kan jij ook! Bedenk een personage dat zich met behulp van de inhoud van zijn tas of broekzakken uit een vervelende situatie weet te redden.

Dichters, ook dit kan je gewoon weer in dichtvorm doen. Of maak er een reeks van drie gedichten van met als titels 'paperclip', 'ducttape' en 'veiligheidsspeld'. Of schrijf een ode aan het Zwitsers zakmes. Of de blonde lokken van MacGyver. Oh, wat zijn ze blond!

Geen inspiratie? Zet dan je keukenwekker op 2 minuten en verzamel random spullen. Of kijk eens in je eigen rugzak/broekzak/handtas.

Snelle schrijftip

Als je daar zin in hebt, mag je er een compleet over the top situatie van maken à la MacGyver. Maar het hoeft niet per sé om levensbedreigende situaties of vijanden met bazooka's te gaan.

Het kan ook een moeilijk gesprek of een examen zijn waaraan je personage weet te ontkomen met... Tja, waarmee eigenlijk?

Deze mail maakt deel uit van '[Een jaar lang verrekt toffe schrijfpdrachten](#)', een online traject van schrijfster [Leen Raats](#)