

# O krinklend hilarisch waterding (\*)

---

Poëzie en humor, het lijkt misschien niet samen te gaan, maar toch kiezen heel wat dichters ervoor om humor in hun poëzie te verwerken.

Je voelt hem al aankomen: schrijf een grappig gedicht. Ja, ook als je anders nooit dicht. Just try it!

(\*) Vrij naar Guido Gezelle

## **Snelle schrijftip**

Van een subtiele knipoog over een grappige woordspeling tot pure slapstick: het kan allemaal. Of combineer drama en humor in de stijl van Lévi Weemoedt of Piet Paaltjens.

## **Een vleugje inspiratie**

### **Immortelle I**

De maan glijdt langs de ruiten  
en blik mij vragend aan  
'Wat moet dat, bleeke zanger  
in uw ooghoek glinstert een traan?'

Zo gij de maan zelf niet waart  
'k Zou zeggen: loop naar de maan  
Wat mij het oog doet glinsteren  
dat gaat geen schepsel aan.'

Uit: Immortellen, 1850-1852, Piet Paaltjes

---

De pen is machtiger dan het zwaard  
je kan er onverwacht  
iemand's oog mee uitsteken

Maar voor de zekerheid  
heb ik ook een zwaard.

Uit: Instangedicht, uit de bundel Never mind the pistols van Geert S. Simonis, Baeckens Books, 2005

---

### **Kroniek van een aangekondigde kater**

Het was zo'n avond waarop ik niet zou drinken.  
Of vooruit, eentje dan. Tegen sommige mensen  
zeg je nu eenmaal geen neen en na de vijfde  
stop je toch met tellen.

Het zijn die avonden die bijblijven.  
Vaag, dat wel.

Leen Raats

---

Deze mail maakt deel uit van '[Een jaar lang verrekt toffe schrijfoopdrachten](#)', een online traject van schrijfster [Leen Raats](#)