

Jazzbalet is vet

Kies minstens een van onderstaande sporten en verwerk die in een verhaal of gedicht.

- Waterpolo
- Jazzballet
- Curling (mijn persoonlijke favoriet! Hoe absurd is die sport?!)
- Kleiduifschieten
- Nordic walking
- Rope skipping
- Cricket
- Twirling

Wil je een prachtig voorbeeld lezen van een (absurde) sport die haar weg naar de wereldliteratuur vond? Annelies Verbeke schreef in haar bundel *Groener Gras* het verhaal *Huppelen in groep*, over een man die drie keer per week met wildvreemden huppelt.

Oh ja, voor wie het zich afvraagt: [‘Jazzbalet is vet’ is de titel van een nummer van het onovertroffen Band Zonder Banaan.](#)

Snelle schrijftip

Maak je er een humoristisch verhaal van of net niet? Tenzij je zelf een van bovenstaande sporten beoefent, is de kans heel groot dat je de nodige research zal moeten doen.

Ik ga je niet vragen om de sport zelf een keer uit te proberen, al zou dat natuurlijk zonder twijfel geweldige poëzie of doorleefd proza opleveren. Maar met een beetje research over de spelregels en een paar filmpjes op Youtube kom je er waarschijnlijk ook wel.

