

# Het lijdend voorwerp

---

Laat een voorwerp stuk gaan en schrijf een gedicht waarin je dit tot in de kleinste details beschrijft, vanuit het perspectief van het voorwerp in kwestie. Besteed ook de nodige aandacht aan de gevoelens van je 'lijdend voorwerp'.

Reageert die kapotte televisie of dat gebroken olijvenschaaltje verdrietig of boos op zijn situatie? Aanvaard de versleten schoen zijn lot? Gaat de verloren sok op zoek naar haar tweelingbroer? Wil die stukgebeten bal van je Rottweiler zo graag nog eens met een kind spelen?

Is dichten écht je ding niet? Dan kan je de gevoelens van je gebroken voorwerp ook in verhaalvorm gieten, maar probeer het toch eerst even met poëzie, want wie weet verras je jezelf nog wel!

## **Snelle schrijftip**

Personificatie is een gekende truc die vooral in poëzie nogal eens wordt toegepast, waarbij we levenloze voorwerpen en abstracte begrippen menselijk maken. Dit kan heel subtiel, maar je kan het natuurlijk ook heel ver doordrijven, zoals in deze opdracht. Omdat het kan!

Deze mail maakt deel uit van '[Een jaar lang verrekt toffe schrijfoopdrachten](#)', een online traject van schrijfster [Leen Raats](#)