

Eén schaapje, twee schaapjes...

Je personage kan de slaap maar niet vatten. Wat doet dit met hem of haar? Blijf hij liggen woelen, of staat hij op? Wat gaat hij vervolgens doen, nu hij toch op is? Maak er een verhaal van en voer ons mee in de nachtelijke escapades van je personage.

Ook een goede vraag: wie of wat houdt je personage uit haar slaap? Luidruchtige burenen, rugpijn, kopzorgen, een partner die opera zingt in zijn slaap?

Liever dichten? Schrijf dan een gedicht over slapeloosheid.

Snelle schrijftip

's Nachts zijn we andere mensen dan overdag. We zijn niet gebonden aan de regels van de klok, worden niet meegezogen in de waan van de dag. 's Nachts creëren we onze eigen waan. We zijn vrijer en creatiever, meer onszelf.

Misschien doet je personage 's nachts wel dingen die hij overdag nooit zou durven, of waar hij geen tijd voor heeft. Misschien oefent hij dan wel een heel bijzondere hobby uit, die helemaal haaks staat op wat hij overdag doet of op wat je van dit personage zou verwachten.

Of misschien kijkt hij gewoon de hele nacht naar Storage Wars.

Deze mail maakt deel uit van '[Een jaar lang verrekt toffe schrijfoopdrachten](#)', een online traject van schrijfster [Leen Raats](#)