



De verborgen schaamte

Laat je personage zich ergens voor schamen. Laat hem of haar een verwoede poging ondernemen om aan die schaamte te ontkomen, door datgene waarvoor hij zich schaamt te verbergen. En laat die poging compleet mislukken en de situatie enkel maar erger maken. Voel je het drama al? Of wordt het eerder een hilarisch relaas? Humor, drama, of een beetje van beiden. Dit kan werkelijk alle kanten op.

Dichters, schrijf een gedicht waarin een schaamtegevoel centraal staat. Je kan in de eerste of derde persoon schrijven, over een eigen schaamte of die van een ander, echt of verzonnen. Laat je gaan en... Schaam je vooral niet! ;)

Snelle schrijftip

Schaamte is zelden of nooit rationeel. De redenen waarom mensen zich schamen, lopen erg uiteen en zijn vooral enorm persoonlijk. Waarvoor mensen zich schamen, is ook voor een groot stuk cultureel gebonden.

Er zijn schaamtes die bijna iedereen (hier in het Westen) kent, zoals gene over normale lichaamsfuncties zoals zweten of scheten laten – wat, als je er even over nadenkt, overigens helemaal nergens op slaat. Die ‘universele’ schaamtes, daar kan je mee werken, want ze zijn enorm herkenbaar. Of je kan een personage creëren dat zich helemaal niet geneert over zulke zaken. En bijpersonages die dan ‘plaatsvervangende schaamte’ voelen.

Wat ook leuk kan zijn, is een schaamte verzinnen die helemaal niet zo doorsnee is. Iemand die zich schaamt omdat haar baby echt lelijk is of een man die zich schaamt voor zijn voeten. Ik zeg maar wat. Ik twijfel er niet aan dat jij iets beters kan bedenken.

Deze mail maakt deel uit van '[Een jaar lang verrekt toffe schrijfoopdrachten](#)', een online traject van schrijfster [Leen Raats](#)

Leen Raats

Lekbaardersstraat 16, Hasselt
Belgium



Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze website of iets bij ons hebt besteld.

[Afmelden](#)

mailer lite