



De terugkerende droom

Je kent ze wel. Van die dromen die regelmatig terugkomen, al dan niet in een lichtjes gewijzigde vorm. Bij mij zijn het onder andere: achtervolgd worden door een tijger (al is het soms een leeuw, panter of beer – en één keer zelfs een op hol geslagen koe), in een grote supermarkt rondlopen en maar niet vinden wat ik zoek en op een mooie dag plots beseffen dat ik kan vliegen, om meteen de daad bij het woord te voegen en hoog boven steden en landschappen te zweven. Die laatste is, waarschijnlijk niet geheel verrassend, mijn favoriet.

Ik denk dat de meeste mensen wel zo'n dromen hebben die terugkomen, en anders weten jullie nu bij deze – voor zover dat nog niet duidelijk was – dat je een schrijfcursus van een *freak* volgt.

Time to get freaky yourself: geef je personage een terugkerende droom. Of beschrijf een terugkerende droom van jezelf. Of een droom die je elke nacht zou *willen* hebben.

Voor de dichters onder jullie: beschrijf eens een droom in dichtvorm. Het leuke aan poëzie is dat een gedicht enorm krachtig is – net zoals een droom – en dat je veel vrijheden hebt, net zoals in een droom. Dus laat je gaan en creëer een heerlijke, beangstigende of net 'bijna-realistische' droomwereld.

Snelle schrijftip

Vaak benaderen dromen de werkelijkheid, tot er iets gebeurt dat niet helemaal klopt. Misschien kan je je lezer aanvankelijk op het verkeerde been zetten?

Deze mail maakt deel uit van '[Een jaar lang verrekt toffe schrijfoopdrachten](#)', een online traject van schrijfster [Leen Raats](#)

Leen Raats

Lekbaardersstraat 16, Hasselt
Belgium

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze website of iets bij ons hebt besteld.



[Afmelden](#)

mailer lite