



## Schrijf een soap

Mooi en hopeloos, zo noemde mijn grootmoeder Mooi en meedogenloos. Toch miste ze geen enkele aflevering en dat geldt voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Voor mijn eerste job – ik was welgeteld tien maanden lang redactrice bij het Belgische glossy weekblad TV-Familie – heb ik eens nagegaan wie er allemaal met wie getrouwd is geweest – en hoe vaak! Want sommige personages zijn meermaals met elkaar getrouwd. En dan nog eens met elkaars vader, broer, zus, tuinman en hond. Een ingewikkelde stamboom vol intriges, leugens en bedrog.

Wat is de aantrekkingskracht van dergelijke pulpseries? Het slechte script, de ongeloofwaardige verhaallijnen en compleet van de pot gerukte toestanden of toch gewoon de tenenkrollende dialogen?

Tijd om dat uit te zoeken. Schrijf zelf een aflevering voor een bestaande of zelfverzonnen soap. Stapel de clichés op als Legoblokken, knip personages uit bordkarton en strooi schandelijke affaires in het rond als confetti.

Waarom? Omdat het leuk is!

Dichter? Probeer dan eens een bestaand soappersonage in een gedicht te vangen.

### **Snelle schrijftip**

Absoluut onmisbaar in elke soap: de ellenlange conversaties waarin de personages heel uitvoerig en vooral heel letterlijk beschrijven wat ze voelen, onderwijl bij voorkeur dramatisch uit het raam starend.

Ik hoef je niet te vertellen dat niemand zo spreekt in het echte leven, en zeker niet de hele dag, en zeker niet in een goed verhaal. Maar nu dus even wel. Voor de fun en omdat je zo heel goed aanvoelt wat het verschil is tussen een realistische dialoog en een soapgesprek.

## Leen Raats

Lekbaardersstraat 16, Hasselt  
Belgium



Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze website of iets bij ons hebt besteld.

[Afmelden](#)

mailer lite